

Allereerste Vlaamse operette voor het eerst in Kortrijk

KLT op 'de purp'ren hei'



De leden van het Kortrijks Lyrisch Toneel zijn helemaal klaar voor hun opvoeringen. (Foto BWB)

KORTRIJK – Het Kortrijks Lyrisch Toneel vangt het nieuwe seizoen aan met de opvoering van 'Op de purp'ren hei'. Het is de eerste keer deze allereerste Vlaamse operette in Kortrijk wordt opgevoerd.

De regie van de volkse operette 'Op de purp'ren hei', een compositie van Armand Preud'homme, is in handen van Rudy Dermaux. Rudy Dermaux, die het volkstoneel een warm hart toedraagt, had deze operette al lang op zijn verlanglijstje staan. „De mensen houden van dingen die ze kennen”, zegt Rudy Dermaux. „En wie kent nu het lied: In de stille Kempen, op de purp'ren hei niet? Zelfs de jonge gasten kennen het en ik verwacht hen dan ook om dit pareltje te bekijken.”

De cast bestaat, op Veerle Geeroms na, allemaal uit mensen van de streek. In de rolverdeling zien we naast Myriam Couvreur: Frederik Arie, Marleen De Backere,

Ronny Decruyenaere, Rik Deketele, Dominique Maes, Rik Mestdach, Wim Vancauwenberghe, Gwendy Vancoillie, India Vercrusse, Jean-Claude Vercrusse, Ilse Verfaillie en Matti Warnez. Ook de volksdansgroep De Ginsteblomme uit Oostrozebeke is van de partij. Het voltallig KLT-orkest en -koor staan onder de leiding van Ronny Delombaerde.

Geliefden

Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig en neemt ons mee naar de Kempen op de heide met zijn simpele boerenmensen, rad van tong maar met een gouden hart. De operette verhaalt de geschiedenis van het boerenmeisje Annelie

en een spontaan ontloken liefde. Zoals het op het pad van de liefde meestal gaat, worden de verliefden gescheiden om elkaar op het einde terug te vinden.

Met gekende melodieën, aangepaste kledij en decors, beleven de toeschouwers de tijd van toen en kunnen ze wellicht herinneringen ophalen aan hoe het vroeger was. 'Op de purp'ren hei' is te zien in de schouwburg op zondagen 5 en 12 oktober, 2 en 9 november telkens om 14.45 uur.

(JPT)

► Kaarten en reservatie in de Cultuurwinkel Schouwburgplein 14, 056 23 98 55.